

## Cykelfrämjandet på tur i Hablingbo

Den 7 maj företogs årets första cykeltur som inleddes med ett besök i socknens kyrka då Karl Hallbom berättade om hur den på 1100-talet i romansk stil uppförda kyrkan med bl a friser av lejonhuvuden och Kains mord på sin bror Abel skulle kunna ses som en samtidskommentar till ett kusinmord av den dåvarande danske kungen. Medelst en snabbspolning till sent 1600-tal förtjänas Karls citat av den över sina får/församlingsmedlemmar frustrerade och från Gävle bördige pastor Gubbe, att här återges:

“Herre, jag haver inga får utan endast idel stinkande getabockar”!

Därefter styrdes kosan söderut mot Stora Domerarve och Margus Hantverks- och gårdsbutik där Margaretha inledde med att berätta om hur hennes och makens förnamn sammanfogats till företagsnamnet Margus. Efter att ha startat verksamheten i Tofta 1972 har man stegvis alltmer etablerat sig på nuvarande adress i Hablingbo. I en ombyggd ladugård med anrik tröskvandring är den rymliga butiken inhytt och i densamma säljs egna produkter som t ex kött och skinn av hjort och lamm, grönsaker samt ett stort och varierat utbud av gotländskt hantverk.

Färden gick så vidare till den sjöfågelrika Nisseviken där de cyklande vännerna i lä av åldriga enbuskar intog det obligatoriska fiket. Längs fina grusvägar via Nisse och med Mjauvikens vattenspegel på vänster hand anlände den trampande skaran till trakten kring Krakvät och Sävvät där en i sanning oväntad “stenbåt” uppenbarade sig.

Vid vackra Petesgården intogs så en välförtjänt matsäck varefter dagens andra turledare, Anneli Wickman, gav en kort exposé över nämnda gårds historia då namn som Ada Block och Maja Göthberg nämndes samt att Anneli minsann också själv bidragit med sin arbetskraft till Petesgårdens fromma.

Efter återfärd via Mällstäde och Mickels anlände så efter ca 4 timmars mycket njutbar cykling alla turdeltagare till Hablingbo k:a.

Vid datorn,  
Lars Lindman