



Lördagen den 27/4 inledde Cykelfrämjandet 2024 års cykelturer.

Som brukligt samlades man kl. 10.00 vid en av öns vackra och av historia genomsyrade kyrkor. Denna gång gick starten från Västerhejde k:a med sin sentida, om än historiskt präglade tornhuv. Efter att deltagarna fängslats av omgivningens skönhet, den pittoreska dammen och gamla kyrkstigen inräknade, satt man så upp och for i riktning mot Forse. Efter en knapp km påmindes man vid båtsman Humlas torp om forna och nutida ofärdstider varpå man så på fina och säkra vägar tog sig till Acklundskulle, vilket är en 75,94 m skogsklädd höjd i Stenkumla socken. Efter att på stigar rundat densammes slänter kom man så till Trollkälдахul vars 18 m djupa och 150 m långa inre sedan 70-talet besökts av speleologer och där man funnit en skafthålsyxa samt ben av människa och tamboskap.

Sedan man skänkt brottslingen Tectors öde en tanke gav ett kort stopp vid Stenkumla helgedom vid handen att under dess golv man nyligen funnit ett 30-tal församlingsbor begravda. Tack vare historiker, släktforskare och en byggnadsantikvarie har man lyckats identifiera och återbörda de avlidna samt reparera och återställa golvet.

Via Träkumla nåddes Hagvards i Follingbo där bildkonstnären och skulptören Kicki Kolsjö-Franzén mycket generöst lät oss insupa både konst och läskande dryck.

Då matsäcken avnjutits vid dammen i Klinte for man på slingriga stigar till Träkumlagropen där ägarna har byggplaner för ett 70-tal bostäder.

Åter i Västerhejde berättades historien om den "rörliga" brödstenen! Måhända har dessa raden inspirerat till flera cykelutflykter!?

