



Foto: Ia Svärd

Cykelfrämjandet på fin tur i Rone

I Rones skiftande landskap med utdikad myrmark, brukad jord, vida strandängar med rika fornlämningar, skogar och ängen slöt 20-talet cyklister upp vid Lang Jaku, öns näst högsta kyrka. Turledare Elisabeth Ekman och Leena Andersson, visade vägen till Hembygdsgården där föreningens ordförande Anita Grönström och Stefan Johansson väntade. På gården som föreningen förvaltat sedan 1951 beskådades samlingar med över 1000 olika föremål.

Så via Stale, Änggårde, Ängårde Stall och Saloon och strandängen till Hus fiskeläge. Sin nuvarande utformning fick läget vid utbyggnaden 1884 men på 40-talet flyttade yrkesfiskarna till den nya lanthamnen. Via Ålarvereservatet nåddes den s.k dansbanan där man med skärgården med sina kummel i blickfånget, smorde kråset.

Åter i Ronehamn mötte Bibbi Olsson upp och berättade att fordom var socknen delad i upp och ner Rone, men när kommunalt stöd söktes för bygget av en bygdegård beviljades pengar mot att denna förlades i mitten och där sätts Ronerevyer regelbundet upp. Vidare befanns att hamnens en gång betydande fiske och blomstrand fiskindustri är ett minne blott men att Rone IP initierade VM i kubb 1995 och att även årets arrangemang var välbesökt.

Med sikte på Uggardrojr, öns största bronsåldersröse, styrdes så mot Vinarvegårdarna, Smiss och Kalles smedja vid Frigsarve där Stefan Johansson berättade att smedjan var i bruk fram till 1970. Sedan 2015 i Hembygdsföreningens regi har man där meddelst restaurering lyckats lyfta fram Kalles intressanta hemgjorda uppfinningar.

Slutligen ner mot Ogges äng och så över åkrarna tillbaka till kyrkan

Elisabeth Ekman, Lars Lindman

